

## S:t Knuts Gille Ystad

Vi besökte S:t Knuts Gille i Ystad en vacker vinterdag den 12 januari 2013. Ystad välkomnade oss med gnistrande snö, krispig temperatur men med varm stämning, trevliga människor och där många vackra klänningar och högtidsdräkter lyste upp vintermörkret.

Vi hade höga förväntningar på detta gille, som är ett av tre gillen som har en någorlunda obruten tradition från medeltiden (de andra två är Malmö och Lund). Med en imponerande historia (äldsta skriftliga belägg är från 1442 och med en Knutsklocka från 1558 som hänger i Sankta Maria kyrktorn), vackra lokaler, pompa och ståt men med en chosofri och trevlig atmosfär, infriades alla våra förväntningar.

Vi inledde eftermiddagen med ett utmärkt mousserande vin i Rådhuset och leddes därefter in i Knutssalen tillsammans med de andra gästerna från sju andra gillen; Malmö, Flensburg, Landskrona, Tumathorp, Laholm, Ronneby och Ringsted. Under vackra kristallkronor intogs 26 recepiender, 11 bröder och 15 systrar i gillet. De blev alla uppkallade av åldermannen Carl-Peter Hellberg och drack ur den vackra silverbägaren flankerade av två unga Härolder. Det delades även ut två guldduvor och parentation hölls över en Knutsbroder och en Knutssystem. Det var en mycket vacker och högtidlig ceremoni.

Vi gav oss därefter ut i vintermörkret och åkte med bussar till Ystad Saltsjöbad där vi blev bjudna på spansk Cava och litet småprat, som blev ganska högljutt och glatt. När vi hittat vår respektive bordskavaljer/bordsdam promenerade vi alla in till middagen i en vacker sal där vi satt på "Amerika" (den vackra mattan bestod av amerikanska orter i svart skrift). Europa fanns med i egenskap av vinerna till en svenskinspirerad måltid. Förrätten bestod av kyckling med spickeskinka, palsternackscrème och torkad tomat vackert upplagt och till detta drack vi ett rosévin från Veneto i Italien. Därefter åt vi helgrillad ryggbiff med karamelliserad lök, rödvinssky samt potatispuré och njöt av ett rött vin från Portugal och middagen avslutades ståndsmässigt med en glassbomb á la S:t Knut som kom in med tomtebloss och vi fick känslan av vara på Nobelmiddagen. Till glassen drack vi ett sött vin, en Muscat från Frankrike. Det blev en mycket trevlig och uppsluppen middag med många tal och ett mycket trevligt tacktal av Lennart Söderberg, Åldermannen från Landskrona.

Efter middagen började dansen traditionsenligt med en polonaise och därefter kaffe, avec och modern dans. En tuff regel utannonserades, endast en dans per dam/herre, men med tanke på att vi var 148 danssugna var det inget problem.

Vi hade en härlig kväll i Ystad!

Evelyn Gandrup Jungbeck och Peter Jungbeck (skrivare).