



## Reseberättelse för representation vid Sankt Knuts gille i Landskrona

Katarina och jag anlände till Hotell Öresund i Landskrona på eftermiddagen den 20 januari och välkomnades av Landskronagillet med en flaska mousserande vin och två glas på rummet. Efter att ha tagit på oss frack och långklänning begav vi oss endast ett par trappor ner för att delta i festligheterna. Gillets gillesstämma och Knutsbal har under hela 44 år hållits på Hotell Öresund, men denna gång var den sista då hotellet kommer att flytta till nya lokaler.

På plats möttes vi av ceremonimästare och presenterades för de båda (!) åldermännen Lennart Söderberg och Anders Eriksson med respektive. Eriksson är vald till ny ålderman, men formellt har inte tidigare ålderman Söderberg avgått ännu utan det ämnade han göra under gillesstämman före Knutsbalen. Sedan gick jag och Katarina "varvet" för att hälsa på Landskronagilletts rådsmedlemmar, övriga inbjudna gäster, guldduvor och silverduvor. På plats fanns åldermän från Lund, Malmö, Ystad, Thumatorp samt ålderman emeritus från Ringsted och marskalken Joel Svensson från Laholm.

Efter inledande drink tågade vi gäster sedan in i stora salen på hotellet under ljuv musik från närvarande kören XXXX, som traditionsenligt sjöng XXXXXXXX. Därefter inleddes gillesstämman.

Nio nya medlemmar togs upp och fyra parenterades och avtackning skedde av tidigare gillesråd samt av ålderman Lennart Söderberg. Lennart hyllades välförtjänt för sitt fina förtjänstfulla arbete som ålderman i gillet under 10 år. Den professionella kören framförde under stämman många vackra låtar till rungande applåder. Därtill utdelades två guldduvor och en silverduva till glad broder och glada systrar. Slutligen höll den nye åldermannen Anders Eriksson ett högtidstal och tackade för att han fått äran att bli ålderman för gillet. Ceremonin var lång och drog tyvärr ut mycket på tiden.

Efter gillesstämman avtågade deltagarna till hotellets vackra restaurang varvid gillesmåltidens kunde intagas. Till förrätt serverades gubbröra och man kunde få öl/ snaps eller vitt vin till. Till huvudrätt fick vi halstrad rödingfilé och därtill ett vitt vin som tyvärr smakade dåligt. Äldste stolsbroder Rolf Svensson var dock handlingskraftig och beställde genast in rött vin istället som smakade både gott och gifte sig väl med maten. Till efterrätt serverades Operabakelse och till det drack vi sött mousserande vin. Tal av olika kvaliteter hölls av Ringstedt, Tumathorp och tacktal hölls av ålderman Jan Alvå från Lund.

När taffeln väl bröts strax efter kl. 23.00 (!) avmarscherades till danssalen och där upptogs polonaise och dans till bandet Edward och the Haywires. Efter en stunds andhämtning var det sedan dags för française i stora salen under ledning av Äldste stolsbroder Rolf Svensson med hustru Gunilla. En tidskrävande uppgift, men allt avlöpte med den äran.

Efter ytterligare dans var det dags för nattamat vid kl. 01.15 och Knutsbalens avslutning. Därefter stapplade åldfrun och jag den korta vägen uppför trapporna till vårt rum och somnade djupt i stolpasängarna, nöjda med att ha varit på ett trevligt kalas och att vi haft en trevlig kväll.

//Anders Hansson, Ålderman