

Reseberättelse från Tumathorps adeldrickning lördagen 8 juli 2017

Efter en färd genom det vackra skånska landskapet anlände till församlingshemmet strax innan kl. 13.00. Då vi anlände "ej högtidsklädda" fick vi likt stålmannen myttja ett litet trångt utrymme för att ta på oss hjältedräkterna. När vi var presentabla presenterades vi för ålderman Stefan Lamme med hustru Eva och hälsade sedan på alla närvarande gäster och rådsmedlemmar.

Därefter gick vi in i processen till vackra Tommarps kyrka och lyssnade på vacker musik, 13 presentationer (puhhh) med uppläsning av respektive medlems historia, samt utdelning av silverduva till Äldfru Brenda Rudebeck. För att ära förbindelserna med de danska skyttegillena sjöngs "härlig är jorden" på danska.

Efter uttåg var det snabb förflyttning till Tommarps bygdegård där vi fick kaffe och smörgåsar för att styrka oss inför kommande äventyr. Här insåg vi att dagen innehåller så många aktiviteter så att en del bröder och systrar handplockar vilka de deltar vid.

Nu vidtog en bilkaravan till historiska Glimmingehus där upptagning av 11 nya medlemmar genomfördes i riddarsalen under tonerna av stilig medeltidsmusik. Därefter presenterades Gilleskrönikan i ord och bild via projektor och medeltida projektorduk.

Härnäst väntade Löderups strandbad där kvällens middag och dans skulle avhållas. Festligheterna inleddes med en fördrink som intogs på gräsmattan i det vackra vädret med fantastisk utsikt över Östersjön. Med perfekt timing kom en störtskur och tvingade in alla "gemene" till sina bord. Efter salut med kanon gick gäster och råd till bords under ledning av jazz bandet Blue Light Orchestra.

De sju gästande Knutsgillena var representerade av:

- Ålderman Jan Alvå, Lund med Biskop emerita Christina Odenberg
- Ålderman Lennart Söderberg, Landskrona
- Ålderman Heinz Rudebeck, Flensborg
- Ålderman Michael Jensen, Ringsted
- Ålderman Carl-Peter Hellberg, Ystad
- Ålderman emeritus Arne Mårtensson, Laholm
- Skrivare Krister Hansson, Skanör-Falsterbo
- Dessutom representanter från skydegildena i Köpenhamn och Aalborg

En god middag bestående av

- Rökt Kolja med friterad kapris, rotfruktschips, örter och citromajonäs (fantastisk)
- Helstek oxfilé (med omtag!) med primörer (gigantisk broccoli stav) och grönpepparsås (ok)
- Glass S:t Knut med jordgubbar (bra)

Efter många (och en del långa) tal bröts taffeln och dansen vidtog under ledning av Blue Light Orchestra. Mycket jazzigt och en utmaning att välja rätt danssteg! Efter att orkestern blivit instruerad kunde även en jägardans genomföras. Fram mot småtimmarna kunde våra trötta ben njuta av det faktum att vårt sovrum var beläget 50 meter från dansgolvet.