



## Reseberättelse för representation vid Sankt Knuts gille i Ronneby 21 april 2018

Katarina och jag anlände till Ronneby Brunn under lördagen och avnjöt en mycket god lunch i restaurangen med fin utsikt över park och vattenland som glimmade fint i solskenet. På rummet välkomnades vi med en halvflaska mousserande och lite choklad vilket uppskattades mycket.

Kl 15.45 körde vi ner till församlingshemmet vid den mycket vackra Heliga Kors kyrka i Ronneby. Med oss hade vi ålderman emeritus Lennart Söderberg med sambo Monika Nordengren. Det bjöds på presentation och mousserande vin samt tilltugg under trevliga former. Närvarande var också representanter från övriga syskongillen i Malmö, Lund, Ystad, Landskrona, Tumathorp och Laholm.

Vi intågade sedan i kyrkan till vacker musik och därmed startade Ronneby gillet Högtidsstämma. Man parenterade 3 bröder och systrar, tog upp 7 nya i gillet och utdelade 3 silverduvor. Därtill utdelade man i sedvanlig ordning sitt stipendium till den person med anknytning till Ronneby som visat stort intresse i sitt värv eller på annat sätt bedömts värdig att tilldelas stipendiet. Denna gång fick en ung sjöman från Sjöstridsskolan i Karlskrona stipendiet till rungande applåder.

Högtidsfesten gick sedan av stapeln på stora och anrika Ronneby Brunn, där alla inbjudna gäster samt även en del gillesmedlemmar övernattade. Vi startade på andra våningen med att få mousserande, samtala med våra gillesbröder och gillessystrar samt gavs möjlighet att inhandla den bok om Ronneby gillet som rådet tillsammans med engagerade medlemmar skapat. En bok införskaffades för vårt gilles räkning.

Vi intågade till ljuv musik och intog våra platser i festsalen. Trerättersmiddagen som serverades var riktigt god och vinerna gifte sig mycket väl med maten. Jag och Katarina flankerade åldermannparet Christel och Lars Malmgren från Ronneby. Katarina njöt av trevligt sällskap från Ystad och jag hade en förtjusande bordsdam från Laholm.

Ett trevligt och uppskattat inslag under middagen var att det låg sånghäften vid borden och vid flertalet bord upptogs spontansång med glada efterföljande skratt. Tacktalet från gästgillan hölls av ålderman Kent Andersson av Malmö. Efter att taffeln blivit bruten startade dansen till en ung och relativt bra tremannaorkester. Danseskorna var på, så det blev dansa av. Orkestern gjorde också sitt för att få upp folk på dansgolvet. Bröderna bildade en ring och systrarna en omslutande ring. Därefter spelade orkestern "vi går över dagsstänka berg". Ringarna kretsade då kring varandra och när musiken upphörde hade man fått en ny danspartner. Detta pågick ett tag, vilket gjorde att man fick dansa med många systrar.

KL. 00.00 meddelade ålderman Lars Malmgren att högtidsfesten nu var officiellt slut, men dansen fortsatte ett tag till innan även oldfru Katarina och undertecknad knoppade in.

På söndagen intogs gemensam frukost med alla gäster och med åldermanparet i Ronneby. Därefter var det dags för hemfärd efter en mycket trevlig helg i Ronneby.

//Anders Hansson, Ålderman