



Reseberättelse för representation vid Sankt Knuts gille i Landskrona

Katarina och jag anlände till nybyggda Hotell Öresund Konferens och Spa i Landskrona på eftermiddagen den 29 januari och välkomnades av Landskronagillet med en flaska mousserande vin och två glas på rummet. Efter att ha tagit på oss frack och långklänning begav vi oss endast ett par trappor ner för att delta i mingel för gäster och råd i en av de osmyckade konferenssalarna. På plats fanns åldermän från Malmö, Tumathorp, Ronneby, Ringsted samt olika gillesråd från Lund, Ystad och Laholm.

Nytt för i år var att Landskronagillet nu förlagt sina ceremonier i Sofia Albertina Kyrka som ligger mitt emot det nybyggda hotellet. Kyrkan har renoverats för 50- 60 miljoner och stod nu i sin absoluta prakt. Styrande rådet intågade under vacker musik vilket sedan övergick i den högtidliga "Gloria Sancti Kanuti" från Knutsmässan år 1170 framförd av gillet magnifika kör Divertimento.

Därefter genomfördes ceremonier där 3 nya bröder och 3 nya systrar upptogs i gillet. 4 bröder och 2 systrar parenterades av ålderman Anders Eriksson. Ålderman Emeritus Lennart Söderberg erhöll gillet hederstecken och fick lova att aldrig mer betala för att delta i gillet aktiviteter. Något sådant löfte avgavs dock aldrig... Under ceremonierna sjöng kören mycket vackert och stämningsfullt. Stämman avslutades och uttåg och förflyttning tillbaka till hotellet skedde.

Efter att en drink intagits gick samtliga gäster in i festlokalen för att intaga sina platser. Något högtidligt intåg skedde inte och något honnörsbord fanns tyvärr inte. Det var trångt om saligheten, men vi omhändertogs väl av stolsbroder Peter Pankko med maka Jeanette.

Till förrätt serverades hummersoppa med vitt vin till. Till huvudrätt fick vi ankbröst och ett gott rött vin. Till efterrätt serverades chokladpastej med hallonpannacotta och god Tokajer. Trots ett välfyllt sånghäfte sjöngs endast en snapsvisa (trots att vi inte hade snaps..) och vackra Kungssången.

Då Landskronagillet firade 75-års jubileum sedan dess återuppståndelse överräckte gästgillan en femarmad kandelaber som gåva till gillet. Tacktalet från gästgillan hölls förtjänstfullt av åldermannen från Tumathorp.

Efter maten var det dags för först polonaise och sedan dans till Ågrens orkester. Många turer blev det på dansgolvet, men kl. 01.00 var det dags för avslutning och nattamat. Därefter stapplade åldfrun och jag den korta vägen uppför trapporna till vårt rum och somnade djupt i hotellets stolpsängarna.

//Anders Hansson, Ålderman