

## Reserapport Knutsgillet i Ronneby 2019-04-27

Elizabeth och jag påbörjade vår resa redan på fredagen, för att ge oss möjligheten att spela golf på den närbelägna golfbanan. Detta innebar lite stela vader efteråt, då det visade sig att banan har rejäla nivåskillnader.

Men detta innebar även att vi på lördag förmiddag fick tillfälle att vandra runt i de gamla kulturkvarteren och njuta av de hus som finns kvar efter den stora branden 1864.

Högst upp står den vackra och pampiga Heliga Kors kyrka som byggdes på 1100-talet. Likheter med Skanörs kyrka är tydliga.

På eftermiddagen var det så dags för festligheterna. Klockan 15:45 samlades rådet med alla gäster i Prästgården, förväntansfullt väntande i sina högtidskläder. Vi presenterades som vanligt vid ingång och fick nöjet att hälsa på Ålderman Lars Malmgren med hustru, Åldermännen Stefan Lamme från Thumathorp, Michael Jensen från Ringsted och Per Karlsson från Laholm samt Ålderman emeritus Lennart Söderberg från Landskrona. Dessutom fanns representanter från Ystad, Malmö och Lund.

Efter intåg i Heliga Kors kyrka påbörjades högtidsstämmans första del. Det presenterades fem tidigare medlemmar, alla med vackra minnesbeträktelser. Därefter följde reception av sex bröder och åtta systrar. En av bröderna var Blekinges landshövding Sten Nordin som också upptogs som gilletts beskyddare. Förtjänsttecken för 25 års medlemskap delades ut till 4 medlemmar.

Efter avslutad högtidsstämma skulle transport till Brunnen ske med buss. Här noterade jag som tidigare 2:a med ansvar för bussar, att det kan falera även i Ronneby! Men vi blev väl omhändertagna av agerande Ceremonimästaren som erbjöd oss biltransport.

Mingel och drinkbord mötte oss på festvåningen och strax innan 19:00 tågade gästerna vid honnörsbordet in, duvan hyllades och vi fick avnjuta förrätten som bestod av smörrebröd med rostbiff, dijoncreme, pepparrot, karamelliserad lök och krasse. Allt med firandet av Dannebrogens 800-årsjubileum i tankarna. Drycken bestod av öl och snaps (gammeldansk).

Efter Åldermannens utbringande av en välkomstkål, presenterades gästerna. Varmrätten bestod av lågtempererad ryggbiff med gräddkokt kål samt potatisbakelse. Till detta serverades en Grand reserva Rioja.

Efter desserten som bestod av en chokladbakelse med hasselnötsmousse, sötade havtorn och en chokladsockerkaka, tillsammans med ett glas portvin, hölls många fina och genomtänkta tal.

Taffeln bröts vid 23-tiden och därefter dansades det livligt fram till 01:00 när festen avslutades.

Tack till Knutsgillet i Ronneby för en mycket givande, gästvänlig och trevlig Adeldrickning.

Peter Jungbeck  
1:e Stolsbroder