

Besöksrapport S:t Knuts Gille i Landskrona 2023-01-28

Hustrun och jag besökte under lördagen Landskrona gillet Högtidsstämma och Knutsbal. Samling 1400 på Hotell Öresund för mingel och fotografering för samtliga deltagare men långt ifrån alla kom så tidigt. En dryg timme senare var det dags för en kort promenad över gatan och procession (ej i rangordning) in i Sofia Albertina kyrka. Högtidsstämman började med att tidigare Åldermannen Anders Eriksson formellt lämnade över till Henrik Mohlin som kröntes till ny Ålderman. Henrik valdes redan i somras men den formella kröningen skedde först nu. Ytterligare några ämbeten bytte befattningshavare.

Mellan de olika inslagen sjöng förtjänstfullt i vanlig ordning Divertimento kören, nu för 38:e året i rad. Parentationen krävde i år endast 2 ljus samtidigt som 11 nya recipiendi togs in. Hela 9 silverduvor utdelades till entusiastiska bröder och systrar.

Två timmar senare, med lätt träsmak, bussades vi tillsammans med övriga gäster till Citadellet för Knutsbal.

Där stod två styck långbord uppdukade i sin prakt och den fina miljön gjorde det väldigt stämningsfullt för de ca 130 deltagarna (10-15 betalande från gästgillan i Malmö, Laholm och Tumathorp)

Bordsplaceringen något udda då man hade sin respektive till bordet och tyvärr så blev det ett kraftigt sorl då akustiken inte riktigt klarade så många personer, så samtalen stannade vid de närmsta runt omkring. Hade på min västra sida Oldfru Anja och mittemot hade vi trevliga representanter från Ystad.

Då Citadellet inte har något eget kök så togs maten från Hotell Öresund och värmdes på plats, tyvärr lyckades man bränna hummersoppa till förrätt lite när man värmden så vi var några stycken som tyvärr fick denna. Huvudrätten som bestod av nattbakad högre och murkelsås får absolut högsta betyg. Pannacottan till efterrätt var även den välsmakande.

Till förrätten serverades ett tyskt Sauvignon Blanc som passade mycket bra och här bjöds det även om. Till huvudrätten var det ett franskt Merlot vin som gällde, här bjöds det dock inte om vilket alla trodde då det bjöds om till förrätten och fort satt många med tomma glas. Till desserten serverades en spritsig italiensk Asti, gjorde ett snabbt överslag och ca hälften tog efterrättsvin och hälften stod över när detta serverades.

Diverse tal hölls, först ut var Ålderman Henrik som efter förrätten hälsade välkomna och gästerna från de 8 syskoningillena presenterades. Sen dröjde det till efter middagen för övriga tal och då kom det 5:te efter varandra, det sista var tacktalet från gästgillena som hölls mycket förtjänstfullt av ålderman Bengt Andersson från Lund, för övrigt den ende åldermannen från gästgillena. Då inte rödvinet fylldes på hade tyvärr stora flertalet inget att skåla med under dessa 5 avslutande talen vilket blev lite konstigt.

Taffeln bröts och dansen startade en våning ner till en 10 man stark blåsorkester vid namn 1908-års Musik Corps. Tyvärr riktade sig inte musiken till den yngre delen av deltagarna vilket var lite synd då Landskrona förmodligen är det gillet med flest unga deltagare och här skulle man absolut kunna attrahera en stor del för framtiden om man ändrade på musikens målgrupp.

Efter en timmes dans blev det paus och då vidtog Kadriļj och Jägardans en våning upp. Ett trevligt och upplyftande inslag och all heder till Klenodbevarare Rebecka Dörr som lyckades lotsa ca 100 deltagare igenom Kadriļjen utan några större intermetson.

Musiken fortsatte, duvan halades, nattmaten serverades till mången hugad korvslukare och när klockan var 01.15 tog bussen oss tillbaka till hotellets stolpasängar.

Söndag morgon avnjöts hotellfrukosten med Ålderman och Oldfrun samt Ålderman och Oldfru från Lund innan vi begav oss söderut igen.

2024 firar Landskrona 80år !

I fred och endräkt

1:e med hustru